

DS. C. GILHUIS (Red.), *Dagfinale. Een Avondboek voor Jonge Mensen*, 2de druk, J. H. Kok, N.V., Kampen, s.j.

Die boek bestaan uit bydraes van 'n hele aantal Gereformeerde predikante. Vir elke aand van die jaar is daar 'n stukkie van een bladsy lank. Die probleme wat behandel word en die taal waarin dit geskrywe is, is bereken om tot die jongmens van vandag te spreek.

Ek wil hierdie boekie ten sterkste aanbeveel. In Afrikaans het ons niks wat daarmee kan vergelyk nie en ons jongmense kan alleen wen met die lees van hierdie boek.

P. S. DREYER.

\*

\*